



Kleis Adema

Uniek, persoonlijk en stijlvol

“Als lekendominicaan en voorganger bij uitvaarten, ontwikkelde ik een goede antenne voor wat er bij families zoal leeft. Ik luister, regel en neem alle praktische zaken uit handen zodat nabestaanden alle tijd voor het afscheid kunnen nemen. Mensen houden veel voor onmogelijk. Gelukkig weet ik altijd wel een weg te vinden. Een uitvaart is voor mij pas geslaagd wanneer de familie achteraf aangeeft dat het een uitvaart is geweest die hun dierbare overledene recht heeft gedaan: uniek, persoonlijk en stijlvol.”

Gaan zoals je geleefd hebt

“Mensen vragen mij weleens waarom ik voor dit vak gekozen heb. Daar hoeft ik niet lang over na te denken. Het is inspirerend, ontroerend, dankbaar en ontzettend fijn als wij een waardig en betekenisvol afscheid mogen verzorgen. Een afscheid dat in het teken van iemands leven staat. We bieden hulp, steun en troost aan nabestaanden en zijn pas tevreden wanneer zij hun dierbare in de afscheidsceremonie of uitvaart herkennen. Een afscheid met respect, troostrijk, met een lach en een traan. Een afscheid waarop iedereen met warmte terugkijkt. Dat is mijn doel en waarom ik voor dit vak gekozen heb.”



Marc Moors

Post Uitvaartzorg
persoonlijk en stijlvol



Post Uitvaartzorg
persoonlijk en stijlvol



Adres

Kruisstraat 16
6411 BT Heerlen

Telefoon (24 uur bereikbaar)

045 - 542 99 88

E-mail & website

info@postuitvaartzorg.nl
www.postuitvaartzorg.nl



www.postuitvaartzorg.nl

Afscheid zoals u dat in gedachten had

Post Uitvaartzorg helpt u bij het regelen en organiseren van een unieke, persoonlijke en stijlvolle uitvaart. Wij zetten ons volledig in voor een afscheid waarmee recht gedaan wordt aan de overledene. Wij denken met u mee en worden daarbij niet gehinderd door vaste afspraken of verplichte afnames. Details maken het verschil en zorgen voor een uitvaart zoals u dat wilt. Daar kunt u op vertrouwen.

Ons doel is het creëren van een afscheid dat troost, inspireert en tegelijkertijd past binnen uw budget, want een mooi afscheid heeft niets met geld te maken. U kunt dus altijd bij ons terecht. Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent.

U beslist waar en hoe het afscheid wordt vormgegeven. U kunt afscheid nemen in een kerk, een aula, maar ook op andere locaties zoals in onze afscheidskamer, een kasteel of Limburgse hoeve en zelfs bij u of de overledene thuis.



De afscheidskamer

Geen kille ruimte maar een afscheidskamer met een sfeervolle uitstraling. U kunt de afscheidskamer naar eigen inzicht, cultuur, of religie inrichten. U kunt de kamer ook aanvullen met persoonlijke details.

De afscheidskamer geeft u alle ruimte, privacy en rust om alleen of samen afscheid te nemen. De afscheidskamer is naast opbaring ook uitstekend geschikt voor een intieme uitvaartceremonie. Wanneer u met een klein gezelschap niet in een grote kerk of aula afscheid wilt nemen, is deze kamer een bijzonder passend alternatief.

*Als de ochtend is aangebroken,
schuilt achter de tranen van verdriet
de glimlach van de herinnering.*

Mevrouw De Sain over de afscheidskamer:

“Mijn vader was er heel duidelijk over. Alleen de mensen die hem dierbaar waren mochten bij zijn uitvaart aanwezig zijn. Dat betekende dat we met zijn elven zouden zijn. In de afscheidskamer van Post Uitvaartzorg vonden we precies wat we zochten. Samen met mijn moeder, ons gezin en enkele familieleden hebben we hem herdacht. We hebben foto's bekeken en naar zijn favoriete muziek geluisterd. Als iemand iets wilde zeggen, dan ging dat als vanzelf. We kijken er allemaal - en mijn moeder in het bijzonder - met heel veel warmte op terug. Voor mij persoonlijk betekent het een gerust gevoel, want we hebben het precies zo kunnen doen zoals hij het wilde. Misschien zelfs nog beter.”

